

ROBBEDOES

DEZE START
BELOOFT WEINIG GOEDS
VOOR



BUCK DANNY

Weekblad. — 17e Jaargang. — Nr. 756. — 30 Juni 1955. — 24 blz.









DE MOTOREN VAN DE DC.6B RONKEN REGEL-
MATIG. LANGZAAM TREKT HET Vliegtuig OP
IN DE RICHTING VAN DE NOORDKAAP.



HET IS NACHT. ONDER EEN PRACHTIGE
STERRENHEMEL ZET HET ZWARE TOE-
STEL ZIJN REIS VOORT.



BEELDEN UIT DE
WERELDGESCHIEDENIS

DE
TALISMAN
VAN
TIMOER

AL DAGEN KRUIST DE KLEINE VLOOT
VOOR DE EGYPTISCHE KUST. SOMS BE-
GINT 'S NACHTS IN HET ZUIDEN DE
HEMEL TE LICHTEN, HEEL VER VAN
HET LAND, MET EEN PLOTS OPFLIK-
KEREN, NET OF DE HOGE RODE VLAM-
MEN HELE DORDEN VERTEREN.



PHARAO'S LEGER
IS NU NIET
VER MEER.



KJK, DAAR WAAR HET HUIS
"SCHADUW-OP-HET-ZAND" STAAT...
SCHIJNT EEN LICHT... NOG EEN...
EN NOG EEN...



EINDE-
LIJK HET
SEIN. NOG WAT
DICHTER ONDER
DE KUST. VAREN,
KAPITEIN. IK
ZWEM ERHEEN.

EEN DOOS
LATER...

TIMOER!
BEN JIJ HET?



NU IS HET ZOVER!
KORT VOOR DE DAG AAN-
BREEKT VAREN WE DE NIJL
OP.. WIJ BESTORMEN
NEFER-KI-PTAH VAN
DE HAVENKANT. PHARAO ZAL
VAN DE LANDZIJDE
AANVALLEN.

HEB JE DAT GEHOORD, NEHESI? OVER ENKELE
UREN IS MIJN VADER BEVRJD. OF WEL BEN IK
NAAR DE DODENOEVER GEGAAN. MOGE IK DAN IN
DE ZAAL DER TWEE WAARHEDEN GERECHTIG IN MIJN
HART WORDEN BEVONDEN.



JE ZULT FALEN. WAT DEERT
THOET, DAAR- ME LOUW
TOE DOE IK EEN HAAT, NEHESI!
BEROEP OP DE DE TALISMAN DER
ONDERWE- TIMOERS BESCHERM
RELDGODEN. ME TOCH. IK KOM TE-
RUG EN MIJN VA-
DER ZAL JE VONNISSEN
EN STRAFFEN.



DE MAAN RIJST AAN DE KIM,
KLIMT LANGZAAM OP AAN HET
ZWERK. BUITEN DE WACHT SLAAPT
IEDEREEN OP DE SCHEPEN, OM
KRACHT TE VERGAREN VOOR
DE ZWARE DAG DIE KOMT.
IEDEREEN BEHALVE NEHESI.



HET TOUW
OM MIJN POLSEN
IS BIJNA VER-
SLETEN.
AHA, HET IS AL
GEBROKEN.



(Wordt vervolgd.)



Jonas in de wallevis,
Die vannacht gevangen is,
In het koude water,
Visje, hou je snater!
Van je één, twee,... Drie!... Plons!



ONASSEN...

Brrr!... Blub,
blub, blub... Uchè,
uchè, uch!

Arm Pietje! Ja, hij heeft eraan moeten geloven. Een jongen, die bang is van water. Een jongen, die niet kan zwemmen... Wat doen we daarmee? Wel, natuurlijk, die gaan we «jonassen»!

Opgepast, rakkers en rakkeresjes! Jullie mogen wel lachen met iemand, die bang van water is. Dus iemand, die zich bijvoorbeeld 's morgens met een das om staat te wassen. Of liever: alleen maar heel vluchtig een nat washandje over zijn neus haalt. Maar lach niet te gauw met iemand, die niet kan zwemmen, die zich in het water echt angstig voelt. Veel jongens en meisjes kunnen daar niets aan doen. Die angst zal bij hen pas verdwijnen, zo gauw ze merken, dat zij zich drijvend kunnen houden. Zij zullen niet bang meer zijn wanneer zij weten, dat zij in het water even veilig zijn als op het vaste land.

Snuffel zal het jullie met een voorbeeldje duidelijk maken. Jullie zijn allemaal wel eens naar een circus geweest. Daar hebben jullie de trapeze-werkers gezien. Huiveringwekkend, nietwaar? En zou jij dat ook durven? Nee?...

Geen enkele trapeze-werker zal je uitlechten, als je tegen hem zegt, dat je dat niet zou durven. En toch voelt zo'n circusartiest zich in de hoogte evenzeer op zijn gemak als jij in je stoeltje. Hij kan zich op zijn gemak voelen, omdat hij zijn vak kent. En als hij het jou zou leren, zou jij ook op je gemak zijn.

Alle vergelijkingen gaan mank. Maar laat dit voorbeeldje jullie duidelijk maken, dat je niet te gauw met een andermans onkunde moet spotten.

Een veel betere methode dan jonassen — waardoor meestal iemand een nog grotere angst voor zwemmen krijgt — is: hem helpen zwemmen te leren.

ZWEMMEN, beste rakkers, is de

MOOISTE, NUTTIGSTE EN GEZONDSTE SPORT, die er bestaat. Er zullen niet veel jongens en meisjes zijn, die niet zwemmen kunnen. Des te beter! Door zwemmen blijf je fris en fit.



te kunnen. Bijna alle dieren kunnen zwemmen. Je zou misschien slechts enkele vogelsoorten moeten uitzonderen. Dieren hoeven geen zwemmen te leren. Wij mensen hoeven het eigenlijk ook niet te leren. Maar ons verstandelijk bewustzijn speelt ons dikwijls parten. We worden bang. We maken allerlei nutteloze en verkeerde gebaren, met het gevolg, dat we kopje ondergaan. Maar zo wij rustig zouden blijven als alle dieren en onze gewone loop- en kruipbeweging zouden uitvoeren, dan zou er geen sprake zijn van kopje onder gaan.

Zolang er dus mensen bestaan, hebben ze kunnen zwemmen. De eerste «afbeeldingen» van de zwemkunst vinden we op vazen van Egyptenaren. En dat zijn vazen, die uit het jaar 3.000 voor Christus dateren. Ook bij de oude Grieken was het zwemmen al in tel. De jongens leerden er zwemmen in gordels van bieren om beter te kunnen drijven.

Het zwemmen is later echter ernstig in verval geraakt. Pas na de Middeleeuwen trad er verbetering op. Maar pas in 1796 werd in Uppsala in Zweden de eerste zwemvereniging ter wereld opgericht. Engeland was het eerste land, waar men over een overdekt zwembad beschikte. Een

heel bijzondere gebeurtenis. Het werd in 1843 te Liverpool geopend.

Het zou te ver voeren, beste rakkers, om jullie een hele uiteenzetting te geven van de diverse zwemslagen. Een slag, die je echter zeker moet zien te leren, is de snelle *crawl*. Hier heb je niet de remmende bewegingen (intrekken van de benen en naarvoren brengen van de armen). Deze «geperfectioneerde natuurswemwijze» bestaat uit een grijp-trek beweging van de armen en een op- en neergaande beweging van de — niet opzettelijk — gestrekte benen onder het wateroppervlak.

Bij de uitvoering van deze zwemslag moet je erop letten, dat je het lichaam niet overbodig om de lengte-as draait. Zo vlak mogelijk laten liggen. Hoofd en bovenlichaam niet meer oprichten dan noodzakelijk is. Van groot belang is de in vlot tempo uitgevoerde beenbeweging. Oefen de beenbeweging afzonderlijk door de naarvoren gebrachte handen bijvoorbeeld op een band of blok kurk te laten rusten.

Oefen daarna de armslag afzonderlijk, door nu de benen op een band of kurk te laten rusten. De armslag bestaat in een grijpbeweging.

Ook de ademhaling is belangrijk. De inademing heeft meestal even voor het ogenblik van doorhalen van de rechterarm plaats. Tijdens het naar voren brengen van de linkerarm wordt — in het water — uitgeademd.

Jullie moeten zwemmen, rakkers! Jullie moeten je in het water echt «thuis gaan voelen». Dat zal je altijd van pas komen. Is het niet voor je gezondheid, dan toch voor de mogelijkheid, dat je nog ooit eens te water zal raken. En dan zal je er toch moeten zien uit te komen!

Nu, in de zomertijd, zullen jullie weer ruimschoots gelegenheid hebben het koele water in te plonsen. Maar... zwem dan ook, en blijf niet aan de kant liggen zonnen en luiëren. Zwemmen is activiteit. Zwemmen is sport!

Afgesproken, rakkers en rakkeresjes? Dan aan de slag en het water in. De vakantie is er al of staat minstens vlak voor de deur!

Intussen, met Piet onze schavuit:

Met Robbedoes Vooraan en Vooruit!

Jullie trouwe,

SNUFFEL.



BORSTCRAWL:

A: NA DE INZET VAN DE VOORSTE ARM.

B: NA DE DOORTREK.

WIE WEET HET ?

ZIJN DIE OUDE MUREN
BEROEMD?

NEE, MAAR
DEZE WEL...
KEN JE ZE?



- A. EEN MUUR DIE DOOR BA-
ZUINGESCHAL OMVIEL.
- B. EEN 2.000 KM. LANGE MUUR.
- C. EEN ONZICHTBARE MUUR,
MOEILIK TE DOORBREKEN.
- D. EEN MUUR DE JODEN
WELBEKEND.

HIER HEB JE EEN PAAR
BEROEMDHEDEN UIT ON-
ZE TJD... DOOR HUN
ATTRIBUTEN KUN JE ZE
MAKKELIJK THUISBRENGEN!

O,
IK HERKEN
ZE AL!



DIT IS MIJN FAMILIE... ZE
BESTAAT UIT EEN GROOTVAD-
DER, EEN GROOTMOEDER,
TWE VADERS, TWE MOE-
DERS, VIER ZOONS, EEN DOCH-
TER, TWE KLEINZOONS, EEN
KLEINDOCHTER, EEN SCHOON-
DOCHTER, VIER BROERS, EEN
ZUSTER, TWE NEVEN, EEN
NIGHT, EEN SCHOONVADER,
EEN SCHOONMOEDER EN
EEN OOM.



Hoever leden telt
Mougli's familie?

WIE VAN ONS ZAL HET
EERST BENEDEN AAN
KOMEN?

JJ, WANT DE
RECHTSTE WEG IS
DE KORTSTE.

DOORSNEE VAN
DE HELLING.



AANKOMST



Het raadsel van de maansteen

DOOR Peyo





(Wordt vervolgd.)



Het dier is niet alleen prachtig, maar door zijn wol ook kostbaar.

DE ANGORA-GEIT, een goudmijn voor Turkije

Men heeft geschat, dat een angora-geit tijdens haar leven een hoeveelheid wol levert ter waarde van drie kilo goud. Daarom heeft de Turkse regering zich het monopolie over de productie van angora wol voorbehouden. De fokkerijen vertegenwoordigen een waar goudmijntje. De regering houdt er drie grote in stand in de omgeving van Ankara, de modernste stad van Turkije. Elke fokkerij heeft een oppervlakte van honderden hectaren en telt meer dan 3000 angora-geiten en -bokken.



Op de hoogvlakten rond Ankara zie je geen landbouw. Daar is het rijk van duizenden angora-geiten. Het zijn pittige dieren, die de mooiste denkbare wol leveren. Op deze prent zie je ze in de zon rusten.



De angora-geit geeft melk, die al even heerlijk is als haar wol kostbaar. Het geitje op onze foto zal het wel gloeiend met ons eens zijn.



Een geitje wordt aan het oor gemerkt. Op het merk staat zijn leeftijd aangeduid en de fokkerij, waartoe het behoort. Natuurlijk stelt het dier het aanbrengen van deze identiteitskaart niet erg op prijs.

Een keer per jaar, gewoonlijk in April, worden de geiten geschoren. Elk dier brengt gemiddeld vijf tot zeven pond wol op. De wol is zo duur, dat zij uitsluitend voor uitvoer wordt bestemd en per schip wordt vervoerd. Om de dieren in de scheertijd te pakken te krijgen, bedienen de hoeders zich van speciale stokken met gebogen einde. Die krul dient om het dier bij de poten te grijpen. Het wordt in zijn bewegingen gehinderd en valt. Men gaat heel voorzichtig te werk want het dier is kostbaar.



Angora-wol groeit snel, lang en dicht op de rug van de geiten. Sommige dragen belletjes, waardoor de hoeders hen gemakkelijk kunnen vinden.



Angorawol is veel zachter dan gewone wol en bezit een regelmatige kroezing. Een geit levert vijf tot zeven pond wol per jaar.



Breng LEVEN

KRIJG je ooit een olifant cadeau, stuur hem dan naar school in Aru (Uele, Belgisch Kongo).

Mag je zelf je Jumbo kiezen, vergeet dan niet dat een Indische olifant veel gedweeër, dus ook makkelijker te temmen is dan zijn Afrikaanse broeder.

Een jong dier, d.w.z. tussen de 10 en 12 jaar (dat is de schoolleeftijd voor olifanten) is van 1,50 tot 2 m. hoog en zo sterk als zeven of acht ossen bij elkaar.

Het eerste probleem dat bij deze bijzondere opvoeding moet worden opgelost, is het vangen van het dier. Daarin zijn de Azanda-negers echte meesters. Met verschillenden tegelijk gaan ze het jonge dier te lijf en weten het behendig een touw om een van zijn poten heen te halen. Dit touw sjerren ze stevig en snel aan een boom vast. Liefst zo laag mogelijk, anders kan hun prooi er wel eens met de ont-

wortelde stam van doorgaan.

Maar nu komt het moeilijkste nog! Door behendige manoeuvres dwingen de Negers de olifant om de boom heen te draaien en hinderen zodoende steeds meer zijn bewegingsvrijheid. Tegelijk trachten ze een of twee poten van hem vast te maken, zodat hij helemaal geen vin meer kan verroeren. Als de moederolifant dan tussenbeide komt, dan is er maar één keus: hem neerschieten of de benen nemen.

Er bestaat nog een andere methode: een groot

scheepse klopjacht, met inlandse drijvers en afgerichte olifanten. Daarbij wordt een uitgestrekt gebied waarin zich een kudde olifanten bevindt omsingeld. En terwijl de kring zich steeds nauwer sluit worden de dieren onder luid geschreeuw en geknal van schoten in de lucht een omheinde ruimte ingedreven, die daarna snel wordt afgesloten. De tamme olifanten proberen de verbitterdste gevangenen te kalmeren. Vervolgens binden de inboorlingen een voor een hun toekomstige leerlingen. Nogal weerbarstige scholieren, niet?

De lesrooster bevat verschillende vakken. De eerste wijsheid die ze moeten leren is: «Laat je door de mens naderen». En dat valt hun niet mee! Zelfs bij de allerbegaafdsten duurt dat minstens een jaar. Tevens laat men de olifant op bevel enkele eenvoudige bewegingen uitvoeren: een poot opheffen, een boomstam voortrollen, neerknielen, enz...

Hierboven zie je een groep inlanders lesgeven. Een dikke ketting belemmert een poot van de olifant. Verscheidene mannen laten die poot een bepaalde beweging maken, terwijl de «dresseur» een eigenaardige kreet laat horen. Na talloze herhalingen voert het dier vanzelf de beweging uit als hij die bepaalde kreet hoort.

KRIJG je ooit een olifant cadeau, stuur hem dan naar school in Aru (Uele, Belgisch Kongo).

Mag je zelf je Jumbo kiezen, vergeet dan niet dat een Indische olifant veel gedweër, dus ook makkelijker te temmen is dan zijn Afrikaanse broeder.

Een jong dier, d.w.z. tussen de 10 en 12 jaar (dat is de schoolleeftijd voor olifanten) is van 1,50 tot 2 m. hoog en zo sterk als zeven of acht ossen bij elkaar.

Het eerste probleem dat bij deze bijzondere opvoeding moet worden opgelost, is het vangen van het dier. Daar zijn de Azanda-negers echte meesters. Met verschillende tegelijk gaan ze het jonge dier te lijf en weten het behendig een touw om een van zijn poten heen te halen. Dit touw sjerren ze stevig en snel aan een boom vast. Liefst zo laag mogelijk, anders kan hun prooi er wel eens met de ont-

wortelde stam van doorgaan.

Maar nu komt het moeilijkste nog! Door behendige manoeuvres dwingen de Negers de olifant om de boom heen te draaien en hinderen zodoende steeds meer zijn bewegingsvrijheid. Tegelijk trachten ze een of twee poten van hem vast te maken, zodat hij helemaal geen vin meer kan verroeren. Als de moederolifant dan tussenbeide komt, dan is er maar één keus: hem neerschieten of de benen nemen.

Er bestaat nog een andere methode: een groot-

scheepse klopiacht, met inlandse drijvers en afgerichte olifanten. Daarbij wordt een uitgestrekt gebied waarin zich een kudde olifanten bevindt omsingeld. En terwijl de kring zich steeds nauwer sluit worden de dieren onder luid geschreeuw en geknal van schoten in de lucht een omheinde ruimte ingedreven, die daarna snel wordt afgesloten. De tamme olifanten proberen de verbitterdste gevangenen te kalmeren. Vervolgens binden de inboorlingen een voor een hun toekomstige leerlingen. Nogal weerbarstige scholieren, niet?

De lesrooster bevat verschillende vakken. De eerste wijsheid die ze moeten leren is: «Laat je door de mens naderen». En dat valt hun niet mee! Zelfs bij de allerbegaafdsten duurt dat minstens een jaar. Tevens laat men de olifant op bevel enkele eenvoudige bewegingen uitvoeren: een poot opheffen, een boomstam voortrollen, neerknielen, enz...

Hierboven zie je een groep inlanders lesgeven. Een dikke ketting belemmert een poot van de olifant. Verschillende mannen laten die poot een bepaalde beweging maken, terwijl de «dresseur» een eigenaardige kreet laat horen. Na talloze herhalingen voert het dier vanzelf de beweging uit als hij die bepaalde kreet hoort.

Breng ze LEVEND mee

Verder vereist het africhten nog dat er een «onderwijzer» bij is: een bude wijfjesolifant, die de leerling streng berispt als hij een fout begaat. Het dier dat je hier ziet is van Indisch ras, met zijn korte oren en aanzienlijke lichaamshoogte.

De olifant brengt niet minder dan 14 jaar op school door. Hij groeit gelijk op met zijn gids, een even oud kind.

Bij de eerste ontmoeting zijn beide partijen allesbehalve toeschietelijk. Het kind probeert op de olifantsrug te klimmen en de olifant doet zijn best om het kind op de grond te smijten.

Maar na jaren van moed en geduld zijn mens en dier onafscheidelijke vrienden geworden. De olifant zal de stem van zijn meester uit duizenden herkennen en enkel naar hem luisteren.

Nu wordt het tijd dat hij aan de slag gaat.

Eerst zal hij zijn werk niet alleen doen, maar verbonden met een sterker, handiger dier.

En waarin het bestaat? In het vervoeren van zware vrachten over bergachtig terrein, het roelen van bomen, het slepen van grote, dikke bomen welke de dieren zelf met veel overleg op gelijke hopen leggen. Ook landbouwwerk doen ze. Veel olifanten worden voor de wilde dierenjacht, vooral die op tijgers, gekocht, want ze zijn daarbij een onschatbare hulp.

Maar de moderne voertuigen dringen hen steeds meer terug, zoals ook het paard voor de motor moet wijken.



Streng ze EVENDMee

Verder vereist het africhten nog dat er een «onderwijzeres» bij is: een oude wijfjesolifant, die de leerling streng berispt als hij een fout begaat. Het dier dat je hier ziet is van Indisch ras, met zijn korte oren en aanzienlijke lichaamshoogte.

De olifant brengt niet minder dan 14 jaar op school door. Hij groeit gelijk op met zijn gids, een even oud kind.

Bij de eerste ontmoeting zijn beide partijen allesbehalve toeschietelijk. Het kind probeert op de olifantsrug te klimmen en de olifant doet zijn best om het kind op de grond te smijten.

Maar na jaren van moed en geduld zijn mens en dier onafscheidelijke vrienden geworden. De olifant zal de stem van zijn meester uit duizenden herkennen en enkel naar hem luisteren.

Nu wordt het tijd dat hij aan de slag gaat. Eerst zal hij zijn werk niet alleen doen, maar verbonden met een sterker, handiger dier.

En waarin het bestaat? In het vervoeren van zware vrachten over bergachtig terrein, het rooien van bomen, het slepen van grote, dikke bomen welke de dieren zelf met veel overleg op gelijke hopen leggen. Ook landbouwwerk doen ze. Veel olifanten worden voor de wilde dierenjacht, vooral die op tijgers, gekocht, want ze zijn daarbij een onschatbare hulp.

Maar de moderne voertuigen dringen hen steeds meer terug, zoals ook het paard voor de motor moet wijken.

KIM DEVIL

DE
VERDWENEN
WERELD





K3-12
(Wordt vervolgd.)

DE MAN DIE NIEUWE GEBIEDEN ONTDEKTE





ENIGE TIJD LATERO P
DE SCHEEPSTIMMER-
WERF...

U HEEFT EEN MOOI FREGAT
NODIG MET GOEIE KANONNEN...
DE INLANDERS ZIJN NIET
GEMAKKELIJK...

NEE GEEN KANONNEN!
DAT SCHRIKT AF. DAT
GROTE KOLENSCHIP DAAR
KOMT ME BETER VAN PAS...
ER IS VEEL PLAATS
IN EN DOOR DE
PLATTE BODEM KAN
IK TOT VLAK VOOR
DE KUST VAREN...



WE NEMEN VOOR 50.000 DOND MA-
TERIAAL MEE EN EEN FLINKE
BIBLIOTHEEK. EERSTE KLAS
GELEERDEN ZULLEN ONS VER-
GEZELLEN. IK BEN ERVAN
OVERTUIGD, DAT WE IETS
MOOIS ZULLEN VERRICHTEN...



26 AUGUSTUS 1768 VERLAAT
DE "ENDEAVOUR" PLYMOUTH...



ENIGE TIJD LATERO AAN BOORD...

EEN LANGE REIS, KA-
PITEIN! IK HOOP, DAT
ER NIET TE VEEL
MANSCHAPPEN ALS
SLACHTOFFER VAN
SCHEURBUIK ZULLEN
VALLEN...

IK HEB ERAAN GEDACHT, DOKTER...
IK HEB GEMERKT, DAT GEKOOKTE
LEVENS MIDDELEN
WAARDE VER-
DAAROM...

HUN
LIEZEN...



IN HET RUIM...

NU HEB IK MIJN VOOR-
ZORGEN GENOMEN...
DIE RAUWE GROENTEN MOE-
TEN ONS TEGEN DE PLAAG
BESCHERMEN...

KOOL EN CITROE-
NEN? DENKT U
DAT WERKELIJK,
KAPITEIN?



EN ACHT MAANDEN LATERO...

LAND
IN ZICHT!
TAHITI!...
ONS EERSTE
DOELWIT!

EN GEEN EN-
KEL GEVAL VAN
SCHEURBUIK AAN
BOORD. UW
RAUWE GROENTEN
HEBBEN GOED
WERK GEDAAN!...



AAN LAND GAAT COOK ON-
MIDDELLIJK DE KONING
BEGROETEN...

VREEMDELINGEN, WELKOM OP ONS
EILAND! HET IS VOOR ONS EEN
GROTE EER U TE ONTVANGEN.

DAT TREFT ONS DIER.
WIJ ZIJN GEKOMEN
OM DE STERREN
GADE TE SLAAN...
WE BLIJVEN ENKELE
TIJD UW GASTEN...



OP ZEKERE DAG...

KOM VLUIG, KAPITEIN!
DE INLANDERS VECHTEN.
ER IS EEN VARKEN GESTO-
LEN. HET RELLETJE
BREIDT ZICH SNEL UIT...

IK KOM!
MIJN
GEWEER!



LODEN!
HET BLANKE OPPER-
HOOFD IS WOEDEND!
HIJ ZAL ONS
ALLEN DODEN!



WEL,
KAPITEIN, U DOET
ER NIET LANG
OVER OM
DE RUST
TE HER-
STELLEN!

EEN BEETJE
LAWAAI WAS
VOLDOENDE OM
HEN DE SCHRIK
OP HET LIJF TE
JAGEN. TOCH
HEB IK MET LOS
KRUIT GESCHO-
TEN! ZO WAS IK
ER ZEKER VAN NIE-
MAND TE DODEN!



MAAR COOK VERGEET ZIJN OP-
DRACHT NIET... 'S NACHTS...

WAT ZIJN DE NACHTEN HELDER OP
DIT ZUIDELIJK HALFROND! NOOIT
HEB IK DE LOOP VAN DE STERREN
ZO DUIDELIJK ONDER- SCHEIDEN
- WAT EEN GELUK! MIJN
MINGEN VAN VENUS ZIJN BESLIST GE-
SLAAGD! WAARNE-



WANNEER DEZE TAAK VERVULD IS, DENKT
COOK AAN
VERTREKKEN...

VOORRAAD
INNEMEN! WE ZEILEN
AF IN WESTELIJKE RICH-
TING EN ZULLEN HET GEHEIM-
ZINNIGE LAND (1) ZIEN
TE VINDEN, WAAROVER
ZOVEEL WORDT
GESPROKEN.

(1) AUSTRALIË



NA EEN LANGE EN BE-
WOGEN REIS...

DAAR HEB JE
NIEUW- ZEELAND, DAT
GROTE EILAND. AL
VEEL ZEELUI HEBBEN
HET OP HUN KAART
AANGEGEVEN.



MAAR ZIE EENS,
KAPITEIN!
ER ZIJN
TWEDE
EILANDEN!

INDERDAAD,
WE MOETEN
DE KAARTEN
WIJZIGEN.

COOK NOTEERT NAUWKEURIG DE KUSTLIGGING VAN NIEUW-ZEELAND
OVER EEN AFSTAND VAN 2.400 MJL...
OP ZEKERE DAG ZET HIJ WEER VOET AAN WAL...



WAT EEN PLANTEN-
GROEI! ZOETS
HEB IK NOOG
GEZIEN!

WE KUNNEN HIER
HET ANKER UITWER-
PEN. MISSCHIEN DOEN WE
NOG BELANGRIJKE WETEN-
SCHAPPELIJKE ONT-
DEKKINGEN...

HET IS HIER HET
PARADIJS VOOR
BOTANISTEN, KADI-
TEIN. ALS HIER
EEN PLANTKUN-
DIGE VERZEILD
RAAKT, KOMT
HIJ NIET MEER
WEG...

WEL,
WE
ZULLEN
DEZE
BAAI
"BOTANY
BAY"
NOEMEN.
(1)



(1) BAAI VAN DE
PLANTEN.

'S AVONDS...

WAT
DENKT U
ERVAN,
KAPITEIN,
ZIJN DIT BE-
LANGRIJKE
GEBIEDEN?

WE ZULLEN
ER EENS
OMHEEN VAREN.
DAT IS HET
ENIGE
MIDDELOM
HET TE WE-
TEN TE KOMEN!

ZONDER HET TE WETEN BEVINDT
COOK ZICH IN AUSTRALIË
VIJF MAANDEN VAART HIJ LANGS
DE KUST... DANK ZIJ DE PLATTE
BODEM VAN ZIJN SCHIP LOOPT
HIJ NIET TE PLETTER OP DE
KLIPPEN.

TOT IN AUGUSTUS 1770...

IK, JAMES COOK,
KAPITEIN VAN DE "ENDEAVOUR",
NEEM IN NAAM VAN
HARE MAJESTEIT
BEZIT VAN DIT LAND,
DAT IK MET GODS
HULP HEB
ONTDEKT!



INTUSSEN ONDER DE
WETENSCHAPSMENSEN
TE LONDEN...

HET IS HEEL GOED
MOGELIJK, DAT ER
TUSSEN ZUID-AFRIKA
EN DE POOLCIRKEL
EEN UITGESTREKT
GEBIED LIGT!

IK DENK
HET OOK.
ENGELAND
ZOU ER
BASES
KUNNEN
AANLEGGEN
VOOR DE
HANDEL.

WE MOETEN
EEN
EXPEDITIE
UITSTUREN!



DADELIIK NA DE TE-
RUGKOMST VAN COOK...

KAPITEIN COOK, U HEEFT
DE HELE WERELD AL
RONDOEVAREN.
U IS EEN ERVAREN MAN.
PROBEER EENS DAT VEEL
BESPROKEN ZUIDELIJK GEBIED
TE ONTDEKKEN!...

BIJ NEPTUNUS!
NATUURLIJK, EXCELLENTIE!
ALS HET BESTAAT,
MAAK IK ER BRITS
GRONDGEBIED VAN!...







KNOLLENTUINREGLEMENT

Art. 1: Alle jongens en meisjes mogen hun knolletjes aan Snuffeltje sturen.

Art. 2: Alle grappjes, raadsels, tekeningen, gedichten, beschrijvingen of verhalen worden als knolletjes beschouwd.

Art. 3: Wie ze helemaal zelf verzint, mag boven op zijn briefje vermelden: «Eigen werk». Wie op zijn eigen manier navertelt wat hij ergens gelezen of gehoord heeft, moet op zijn briefje schrijven: «Naverteld».

Art. 4: Wie eenvoudig een knolletje van iemand anders wegpikt, zal met schande overladen worden.

Art. 5: Een goede raad: Kweek geen te dikke knollen.

Art. 6: Tekenenknolletjes moeten in Oost-Indische (Chinese) inkt uitgevoerd worden op goed tekenpapier zonder lijntjes.

Art. 7: Schrijf je knolletjes altijd op een afzonderlijk blaadje!

'n Tuin met moppen
En Piet krijgt kloppen.

Allemaal weer present, rakkers en rakkeresjes? Ja, ja, het ruikt al naar vakantie! Voor sommigen nog enkele dagen, voor anderen nog enkele kleine weken. En dan... gelukkige stervelingen!

Om alvast een beetje in die vrolijke vakantiefeer te komen, zoeken we vandaag ons knollenheil in moppen en vrolijke vertelsels. Tegelijk zal dit jullie wat opkikkeren nu verschillende rakkers nog op hun examens zitten te zweten.

VICTOR VINCENT uit Helst-op-den-Berg vertelt ons in een stukje Eigen Werk over Piet:

PIET NEEMT WEERWRAAK

Sjarel de Zetter is weer eens bezig P. K. te plagen. Nu maakt hij een kop koffie klaar met Oost-Indische inkt. Daarna gaat hij naar de kamer van onze achthaar en verwisselt het kopje van P. K. met de kop vol inkt. Dan kruipt hij achter de deur en wacht af.

Enige ogenblikken later hoort men voetstappen in Piet's kamer en slurpen. Maar... Opeens een luid gehoest en geproest! Sjarel loert eens en ziet een grote, zwarte

plek op de grond. Piet staat bij het kraantje en doet zijn best zijn keel schoon te spoelen.

Sjarel schudt van het lachen. Maar niet lang, want opeens staat P. K. voor zijn neus.

— Ha, ha, roept Piet. Wacht maar eens, mannetje!

De volgende dag stapt Sjarel de Zetter naar zijn werkkamer. Voor hij het kan verhinderen krijgt hij van Piet een pot lijm over het hoofd en vlak erachter een doos bloem.

Nu loopt Piet met een zwart keelgat en Sjarel met een wit hoofd

Met dit werkje doet Victor zijn intrede in onze tuin. En lang niet kwaad! Alleen moet je er de volgende keer eens opletten, rakker, dat je niet te grote gedachte-sprongen in je verhaal maakt. Dus niet in je verhaal van de hak op de tak springen. Veel succes, Victor!

Twee grappjes van ROBBERDOES 34.459 en KWABBERNOOT 34.460 uit Lauwe. Een tweeling! Wat dachten jullie wel? Natuurlijk tellen wij tweelingen in onze Robbedoesfamilie!

Dame. — Is u er zeker van, dat dit een goede verrekijker is?

Bediende. — Maar mevrouw, als u door deze verrekijker kijkt, is het juist of alles achter u ligt...



P. K. op zijn best. - Eigen werk van KUIF, uit Amsterdam.

En ook de volgende:

Onderwijzeres. — Uw zoontje weet niet eens, wanneer Karel de Vijfde stierf.

Vader. — Och, juffrouw, dat moet u hem niet kwallig nemen. Wij lezen geen kranten, ziet u...

Erna en Rudi: nog een extra pluimpje voor de tekenknol! Of is die alleen het werk van Erna? Snuffel kon het niet goed ontcijferen. Laat nog maar eens gauw wat van jullie horen.

Nu een mop van Robert JANSSEN uit Waterschel:

Een slagersjongen wordt door een auto aangereden. De chauffeur vraagt angstig: — Mankeert je iets?

De jongen kijkt rond, ziet zijn mand en zegt huiltend:

— Mijn lever heb ik nog, maar mijn nieren ben ik kwijt!

En deze:

Twee dronkaards.

— Hlk, lk... ik kan niet meer. Ik, hlk, zie alles dubbel!

— Doe... zoals ik, zegt de ander. En... hlk, knijp één oog dicht. Dan zal het wel gaan, hlk!

Wil je de volgende keer voor een schuilnaam zorgen, Robert? Je tekening is goed, maar je moet iets lossier met de pen werken. Wat meer dik en dun en schaduw-werking. Heus, vergeet maar eens om netten en afgemeten lijntjes te maken.

Een Eervolle Vermelding voor MARSUPLAMI uit Oostende. Wel er voor zorgen, dat je altijd netjes in je moppen blijft, rakker. Altijd: dus ook als je moppen «vertelt»! Om beschaafde moppen kan je trouwens ook veel hartelijker en smake-lijker lachen.

KAPITEIN LUGANA uit Menen 34.544 vertelt ons een nageknolde en bijgewerkte geschiedenis:



Eigen werk van MARC REYNAERT, uit Gullegem.

SLIM TEGEN SLIM

Toen Piet Kwabbernoot slager was, beleeft hij eens een pittig avontuur. Hij woonde in een drukke straat juist tegenover een andere slager. Tussen beide mannen was er een jaloezie rijd ontstaan. Jan kon er maar niet overheen, dat bij zijn aarts-rijand Piet de zaken zo goed gingen.

Op zekere dag plaatste de afgunstige Jan een bord boven de deur met als opschrift: «Hier levert men worst aan de hele omgeving».

Piet Kwabber krabde zich verwoed in de haren en gromde:

— Wacht maar, kerel! We zullen wel eens zien...

En de volgende morgen konden de voor-blijangers aan het uitstalraam van Piet's winkel het volgende lezen: «Wij leveren worst door het hele land».



Indiaan op oorlogspad. - Eigen werk van WINNETOU 33.642, uit St. Nikolaas.



Eigen werk van PRAIRIEDUIVEL 34.664, uit Veenendaal.

ONZE KNOLLENTUIN

(Vervolg van bladz. 21.)



Zelfportret van ATALANTA, uit Herentals.

Jan op zijn beurt kwam dadelijk weer met een nieuw bord voor de dag: «Hier levert men worst aan de koning!».

Piet blijft het antwoord echter niet schuldig. De dag daarop plaatst hij een bord met de vermelding: «God behoeft de koning!».

Een slimmerik, hé, die Piet Kwabber-noot!

En diezelfde rakker heeft ook nog een mopje voor ons:

— Maar, Jan, die vraag is toch doodeenvoudig!

— Zeker, meester, maar het antwoord is wat anders!

Bravo, kapitein! En wat schrijf je keurig, vriend!

De Eervolle Vermeldingen gaan deze week naar: KLEINE BEVER uit Ussel; maar als Snuffel het zich goed herinnert, is een



Abdij, door SURCOUF, uit Willebroek.

WIE WEET HET?

(Oplossingen van bladz. 7.)

SPEL 1

1. Bartali; 2. Fernandel; 3. Eisenhower; 4. Churchill; 5. de Gaulle.

SPEL 2

A. Muur van Jericho; B. Chinese muur; C. Geluidsmuur; D. Klaagmuur.

SPEL 3

De enige manier om het klaar te spelen is elke kegel achtereenvolgens zo te plaatsen dat als je ze langs een van de rechte lijnen laat glijden, er een op de punt komt te staan die door de vorige kegel verlaten is.

SPEL 4

Acht mensen:
Vader ————— Moeder
|
Zoon ————— Zoon en zijn vrouw
|
Zoon ————— Zoon ————— Dochter

SPEL 5

Nee... helling B (die van Mowgli), die veel sterker is, zal een veel grotere beginsnelheid geven dan helling A (die van Gaai). Dus Mowgli komt het eerst aan.

— 22 —

dergelijk verhaal al in de knollentuin verschenen! SURCOUF uit Willebroek: als je zo je geschiedenis-examen maakt, zal je beslist een goed punt krijgen. JACK RINSEL 34.537: heb je niet iets overgeslagen? Snuffel begrijpt je verhaal niet al te goed. Verder E. V. voor de tekenknollen van: ARENDSOOG 34.370 uit Tiel: je hebt al een goed gevoel voor perspectief! BUCK DANNY 34.211 uit Aarschot: losser met de pen. Wat schaduwwerking erin brengen. PANCHO uit Middelkerke, TAAIE ROBBERDOES uit Wilrijk (Elsdonk), F. VAN DEN BERGHE uit Brasschaat (Art. 6!), CAPTAIN KING uit Harderwijk, GEORGES NEYENS uit Sint-Truiden, TIMOER uit Rotterdam, en JAN MERMOZ 34.548 uit Adegem.

Voor deze week is het weer gedaan met de pret. Nee, nee, dat is geen mop. Als de tuin vol is, is Sjarel on-ver-bid-de-lijk!

Als je nog naar school gaat: doe deze laatste dagen dan heel goed je best. Mischien heb je nog iets goed te maken?... En verder: prettige dagen!

Veel groeten van Sjarel, Piet, maar vooral van jullie opperplanter,

SNUFFEL.

Onze Kruiswoordraadsels

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.



HORizontaal:

1. Gesloten hoekbalkon. — 2. Hoofdstad van Italië. — Blaam, laster. — 3. Broeder van vader of moeder. — Voorz. en bijw. — 4. Touw om het zeil aan vast te binden. — 6. Zachte, sponsachtige bast van sommige bomen. — 7. Niet toe. — 8. Dans in open lucht, ook gracht (Z.N.).

VERTIKAAL:

1. Vroom (oud Nederlands). — 2. Deel van het hoofd. — 3. Meisjesnaam. — 4. Muzieknoot. — Dor, droog. — 5. Vader. — Lang sleepnet. — 6. Soort hert. — Afk. van per expres. — 7. Kant. — Een door prikeldraad of andere afsluitingen omringd stuk grasland.

OPLOSSING:

— 6. ELAND - PE. — 7. RAND - WEI.
EMMA. — 4. RE - BAR. — 5. VA - KOR.
Vertikaal: 1. VRO. — 2. OOR. — 3.
— 6. KURK. — 7. OPEN. — 8. REI.
LAK. — 3. OOM - VAN. — 4. RABAND.
Horizontaal: 1. ERKER. — 2. ROME.

Knip, knip, knip...

Ja, heus, we zitten bij de kapper. De rakkers bij de «herenkapper», de rakkeresjes bij de «dameskapper». Nu gaat het tegenwoordig van knip, knip, knip. Hoe korter hoe liever. En zo zal het voorlopig nog wel blijven. Maar weten jullie, dat het lang niet altijd zo is geweest? Tevergeefs doen de kapperkoningen hun best de langharige en ingewikkelde kapsels weer opgang te doen maken.

De mensen hebben altijd veel aandacht aan hun haartooi besteed. Bij de oude Israëlieten werd lang, dik haar als een bijzondere schoonheid beschouwd. De mannen droegen het haar in de regel lang ahangend; de vrouwen hadden zware, meestal loshangende vlechten. Hoe zwaarder hoe mooier.

Tot omstreeks het jaar 300 v. Chr. droegen de Romeinen lang haar. Later werd het kort afgesneden. De grote verandering kwam, toen de donkere Romeinse dames kennis leerden maken met de blonde Germaanse. Toen had je de poppen aan het dansen en was het schone geslacht uit Rome en omstreken niet eerder tevreden voor het een blonde krul van een Germaanse tussen de eigen donkere kon insteken.

Een eigenaardig verschijnsel is ongetwijfeld, dat lang haar voor mannen nu eens als een teken van manhaftigheid en kracht werd beschouwd en dan weer als een teken van... verwijfheid.

In de Middeleeuwen werd door de mannen het haar afwisselend lang en kort gedragen. Door de vrouwen altijd lang.

De zonderlingste kapsels vind je in de tijd van de Lodewijken, vooral tijdens Lodewijk XIV. Je had toen de vervaarlijke allonge-pruiken voor de heren en de zwaar gepoederde, van geraamtes voorziene, torenhoge kapsels voor de dames. Sommige kapsels waren zelfs getooid met oorlogsschepen!... Kappers op stelten werkten urenlang om die gevaartes in orde te maken.

De Franse revolutie maakte hier een einde aan. We mogen wel zeggen: gelukkig. Maar ook nu weer verviel men in een uiterste: de zogenaamde «Tituskopjes» zagen het levenslicht. Een soort kapsel, dat je tegenwoordig ook weer veel ziet. Och, maak je niet wijs, dat er iets heel nieuws op de markt is gekomen. Het beestje heeft alleen een andere naam gekregen.

Daarna volgden de romantische lange krullen, en nog later de valse vlechten en «dotjes».

Tegenwoordig veranderen de kapsels om de haverklap. Nu spreken we niet meer van een haardracht voor een bepaald tijdperk. Elke drie maanden komt er een ander kapsel uit de lucht gevallen.

Over smaak valt niet te twisten. De Europese dame laat het haar keurig wassen en permanenten. Ze staat erop heerlijk fris te ruiken. Maar een kaffervrouw in Afrika zal zichzelf niet eerder bekoorlijk vinden voor ze haar kapsel rijkelijk met stro en klei heeft opgedirkt. En of zij dan ook zo fris ruikt?... In elk geval niet voor ons.

We zeggen maar: 's lands wijs, 's lands eer! Wees maar blij met jullie korte, fris en pittig geknipte kopjes!...

ADHA.

MANNEN OP SPIJKERS

Op de tekeningen zie je enkele gebedshoudingen van de yogi. Het zal je waarschijnlijk niet lukken hen na te doen. En dan te weten, dat de yogi het uren achtereen in de brandende zon volhouden!

Wat zou je ervan zeggen, als je 's avonds in plaats van een zacht bedje een plank met spijkers zou zien gespreid? Je zou raar opkijken, niet waar? En bij voorbaat al met pijnlijk gezicht over schouders, rug en zitvlak wrijven.

En toch leven er in het verre Indië mannen, die met evenveel plezier een uiltje gaan knappen op hun spijkerplank als jij in je zachte bed.

Dat zijn de « fakirs », zullen jullie zeggen. Inderdaad! Maar er zijn in Indië lui, die nog veel sterkere staaltjes uithalen. Het zijn de beoefenaren van de yoga-leer. Zij worden yogi genoemd.

Wat of die yoga-leer nu behelst? In grote lijnen weergegeven streeft deze leer ernaar de ziel van alle uiterlijke dingen af te leiden om zo de beschikking te krijgen over magische krachten en tot extase te komen. Dit is natuurlijk niet iets nieuws. Je vindt het in alle tijden en bij alle volkeren terug. Denk maar eens aan onze vriend Diogenes in de ton.

De yogi oefenen zich om hun doel te bereiken in langdurig vasten. Of ook staan ze urenlang in de onmogelijkste houdingen in de gloeiende zon. Bekijk de tekeningen op deze bladzijde maar eens...



Een zeer belangrijke oefening is voor hen de ademhalingsoefening. Zij houden er de mening op na, dat de duur van een mensenleven wordt bepaald door het aantal ademhalingen. Dus zeggen zij, dat we er zuinig mee moeten omgaan. Hoe spaarzamer je ademaalt, hoe langer je blijft leven.

In de Himalaja bijvoorbeeld verblijven volgens ooggetuigen enkele yogi in bergholten verborgen. Zij verkeren in de diepste schemerslaap, die men zich kan indenken. Hun hart klopt niet meer. Het is precies of hun bloed niet meer stroomt. Men beweert, dat ze dit jarenlang kunnen volhouden. Maar of dit waar is?... De wetenschap doet er geen uitspraak over. Er wordt zoveel bewezen...

Het is haast ongelofelijk, als je hoort tot welke staaltjes de yogi in staat zijn. Het lijkt wel, of zij elke spier en elke zenuw weten te beheersen. Zo stelde eens een yogi zich ter beschikking van de universiteit van Calcutta. Hij slikte er zwavelzuur, koolzuur en cyaankali, in hoeveelheden, die een ander mens ogenblikkelijk zouden hebben gedood. Een trucje?... De werking van het zwavelzuur was in elk geval te voren met een koperen munt vastgesteld.

De fakirs zijn ons beter bekend dan de yogi. Dat is heel gemakkelijk te begrijpen, want de fakirs halen hun sterke staaltjes uit om geld te verdienen. Ze staan veel lager dan de yogi. Je zou ze beroeps-nabootsers kunnen noemen. Dat wil echter niet zeggen, dat hun prestaties minder opwindend zijn.

In het duizenden jaren oude Ramayana, een Indisch nationaal epos, is sprake van fakirs, die hun hele leven met opgestoken armen doorbrengen, altijd op hun tenen staan of de hele winter door in ijskoud water blijven liggen. Brrr!...

Of luister eens naar hetgeen verhaald wordt van een fakir, die jarenlang op doorns lag, zich daarna in een hol opsloot en vier maanden dag en nacht water op zijn hoofd liet druppelen. Wij zouden daar in de kortst mogelijke tijd stapelgek van worden. Maar hij niet. Want daarna ging hij op de zo bekende houten, met scherpe spijkers beslagen plank liggen, waarop hij vijf en veertig jaar vertoefde zonder een keer op te staan!

Een heel beroemd fakirkunstje is het lopen op gloeiende kolen. Ze nodigen zelfs iedereen uit hen te volgen. En niemand schijnt te verbranden. Hoe kan dat? Wel, dat kan, beste rakers, omdat de fakirs niet alleen hun eigen lichaam, maar ook dat van anderen in hun macht kunnen hebben. Of... omdat ze door hun handigheid en sterke persoonlijkheid anderen gemakkelijk om de tuin weten te leiden.

De yogi gebruiken geen trucs. Bij hen is alles heilig. De fakirs wel, want zij moeten er hun boterham mee verdienen. Maar niet alles wat de fakirs doen kan door vingervlugheid en misleiding worden verklaard. Er komt ook veel oefening, zelfbeheersing en zelfs kennis van het menselijk lichaam bij te pas. Als een fakir een breinaald dwars door zijn arm steekt of zijn lichaam van achter naar voren laat doorsteken met een degen, dan is dat zo maar geen goocheltrucje.

De hypnotiseurs, zoals wij die kennen, en zoals je die wel eens in een circus of op de film aan het werk hebt gezien, zijn maar kleine jongens vergeleken met die Indische yogi en fakirs. Wat er ook van zij: je moet ze bewonderen. Al was het alleen maar om hun wilskracht en doorzettingsvermogen. Er is ontzettend veel oefening voor nodig. Zij weten wat zij willen en doen alles, om hun doel te bereiken.

FONS.



